



**SVEND
JOHN-
SEN
70 ÅR**

FÆLLED

BLADET

FRELTOFTE, LUMBY & SØSTED

11. Årgang nr. 3 2011



EN RIGTIG FYNBOPIGE



HAVEVANDRING



SCT. HANS AFTEN



REDAKTIONEN

Else-Marie Albrekt, ansvarshavende redaktør, Tlf. 6599 1559, else-marie@syssel.dk

Svend Johnsen, Tlf. 6590 2575, svendjohnsen@gmail.com

Jens Ole Storm, 3121 2682, vestergaardstorm@mail.dk

Peter Albrekt, 6599 1559, peter.albrekt@mail.dk

Finn Ekelund, grafisk tilrettelæggelse, tlf. 6590 2501, finn.ekelund@aarslevnet.dk

Jørgen Ejnar Knudsen, distributør, tlf: 6590 2347



Tryk: Clausens Offset



Formand
Hans Tophøj Bork
Freltoftevej 27, tlf. 6590 1947
htb@axios.dk



Suppleant
Trine Winther,
Freltoftevej 35, tlf: 2442 0028
trinewinther71@gmail.com



Kasserer
Svend Johnsen,
Mosevej 17, tlf. 6590 2575
svendjohnsen@gmail.com



Suppleant
Kurt Bager,
Freltoftevej 8, tlf: 6590 1020
kurtognina@post.tele.dk



Sekretær
Per Emil Eskildsen,
Lumbyvænget 3, tlf. 6592 6927
smilee@c.dk



Bestyrelsesmedlem
Jørgen Ejnar Knudsen,
Freltoftevej 16, tlf: 6590 2347
jjs@knudsen.mail.dk



Bestyrelsesmedlem
Lene Damsgaard,
Freltoftevej 41, Tlf. 6590 1740
jss@privat.dk



Redaktør
Else-Marie Albrekt,
Søstedvej 19, tlf. 6599 1559,
else-marie@syssel.dk

FÆLLEDEN er en fælles landsbyforening for Freltofte, Lumby & Søsted, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, stand, religion, etnicitet, partitilhørsforhold & bopæl.

Foreningen har lejet en ½ tønde land på Freltoftevej 43, hvor der er skabt en fodbold-bane, to petanque baner, gynger, klatrestativer og legehus.

Fælledens formål er at fremme, dyrke og styrke lokalfællesskabet gennem forskellige sammenkomster og kulturelle arrangementer.

Kontingentet er i 2011 **100 kr.** Medlemmer, der får postsendt Fælled Bladet, skal i 2011 betale 50 kr. ekstra for porto.

Kontingentet kan indbetales kontant til et bestyrelsesmedlem, eller via netbank i SYDBANK Nr. Lyndelse-afdeling, reg. nr.: **6845**, konto-nr.: **2 3 4 5 6 7 8**

Betaling af kontingent

Få det nu gjort - det er ikke svært, så hvad er undskyldningen?

50 medlemmer har stadig ikke betalt kontingent på trods af, at man med dette nummer allerede har modtaget **3 medlemsblade.**

Vi sender ikke girokort til medlemmerne, da dette efterhånden er ret kostbart, men det skulle heller ikke være nødvendigt, idet der i hvert nummer på side 2 står en udførlig beskrivelse af, hvordan man kan betale sit kontingent.

Betaling af kr. 100 (kr.150 for postsendte) kan ske gennem netbank eller ved personligt fremmøde i bank ved angivelse af **bopæl** samt oplysning af reg.nr. 6845 konto 2345678.

Som en ekstra service kan beløbet afleveres til ethvert medlem af bestyrelsen, hvis adresser står på side 2 af Fælled Bladet.

Kassereren

AGNETE BJØRN OM SCT. HANS

Skt. Hans på Fyn er røde rosers bedøvende duft, hyldeblomstens klaser, bølgende marker, gyldent græs, biers summen, fuglesang, gøgen i skoven, lyse nætter og blege stjerner - og mild regn - med lidt blæst - som det var Skt. Hans aften 2011 på Fælleden.

Bare to dage før Skt. Hans-aften er det Midsommer ! Derfor lader vi helgenen Sankte Hans ligge, hvor han ligger - og lader os fortabe i den fortryllende midsommer.

Midsommernatten med tågeslør og elverdans - den tilhører solen.

Det er nemlig på midsommernatten, vi tager afsked med solen, og den vender først om og er på vej tilbage til os kort før jul.

Alle digtere ved, at visse steder: havet, skoven, og heden - er mere inspirerende end andre ste-



der, og det skyldes, at der holder den hvide gudinde til - den skønne, blege kvinde med rønnebærlæberne - hende, som også kaldes **HEKSEN !**

Hun er blevet forvist fra byerne og motorvejene - eller hun er sikkert flygtet helt af sig selv.

Man kan føle gudindens tilstedeværelse, når månen sejler som et skib gennem jagende skyer, og når træerne langsomt svajer mod hinanden, og man hører uglen tude og nogle hunde gø i det fjerne.

Denne hvide heks, hun kan med et øjeblikks varsel forvandle sig til en so, en hoppe, en tæve, en hunræv, et hunæsel, en hunulv, en ugle - eller en afskyelig gammel kælling.

Sådan ser man altså, at man kan ikke dele kvinderne op i de to kendte arketyper, **”Den kyske jomfru”** og **”Den onde heks”** !

For hun er begge dele!

Og heksene – de kan flyve !

Deres himmelflugt er **FRIHED !**

Heksene flyver til deres møder i måneskin, og så udfører de natlige orgier med runddans



om bålet.

Heksene har nogle flyvesalver, der er sammensat af planterne: Stormhat, galnebær, skarntyde, potentil, poppelblade, persille og.... flagermuseblod.

De rene hallucinogener !

Først smører de sig med flyvesalverne, og så går det rask af sted til sabbat!

De nordiske hekse – de flyver til Bloksbjerg, siddende på et uhyre, det kan være på en gedebuk med flagermusevinger, eller måske på så simpel en ting som et kosteskaft.

Og når heksen så er strøget af sted, ligger hendes mand stadig derhjemme i deres trygge dobbeltseng, og han tror, at den pjuskede kælling, der ligger ved siden af ham i sengen, er hans egen kære kone - Men.... Nej..sådan bedrager kvinden altså manden !

Og derfor brænder hele den patriarkalske verden heksene på bålet. I århundreder er de blevet brændt - for så tror man, at man - ligesom i Drachmanns sang – kan holde sig dem fra livet – med glædesblus !

Sådan brændte man Jeanne d'Arc og Maren Spliid !!

For heksen er personifikationen af mandens frygt for kvinden, og heksen står for **FRIHED, MAGT og SEKSUALITET ...** Og heksens tortur og død på bålet er blevet

billedet på den barske gengældelse, der venter kvinden, hvis hun overfor mandkønnet vover at være helt sig selv.

Siddende i sin skramlende kærre, blindet og kneblet, lænket, på vej til bålet, vil heksen fortælle os noget.

LYT til hende ! – Inden hun går op i flammer.

Og mænd – tag nu ikke fejl – hun elsker jer !
Måske hun æder jer !

De mange Freltofteboere, Lumbybønder og Søstedfolk, som var samlet om bålet, sang nok engang "Vi elsker vort land"om hekse og troldre... som jo slet ikke er så let at holde ude af hverdagen...

Midsommer er heksens travleste tid, for da skal hun nå alt sit magiske arbejde, inden Sct. Hans-natten er forbi.

For efter Sct. Hans svækkes alle urters kraft.

Mens duggen faldt over Søsteds marker, plukkede jeg af de mange vilde blomster, og jeg bandt en krans af blide græsser og vild kørvel,



rød kløver, hvid kløver, muse-vikke og kamille, og ind i kransen flettede jeg alt det, der spænder ben for mig og standser mine udfoldelser i livet:

Mine dårlige vaner, træthed, irritation, melankoli... alle de daglige fortrædeligheder, som jeg egentlig er skamfuld over, og sur på mig selv over at gemme på.

Kransen skulle brændes med indhold på bålet denne Skt. Hans aften. Et kast ind i bålet og kun glæden og varmen i kroppen var tilbage!

- Flere gjorde det samme - bandt en krans, af Fælledens mange græsser, og lagde sjælens kaffegrums indeni -
Efter stor lettelse, var der tilbage at takke kær-

lighedens og sommerens hekse: Freja, Vesta og Artemis ved at give hinanden det store kollektive **KNUS!**

Og endnu et par ting skulle vi huske på denne nat:

Ved midnat under elverdansen skal der samles 9 forskellige blomster, og de skal lægges under hovedpuden.

Hvis man får tid at sove på sommernatten, så vil man drømme om den nye kæreste, eller hvis man allerede har en, vil man blive spået om, hvordan fremtiden ser ud for ægteskabet.

Og to Sct. Hans-urter skal hænges med hovedet nedad, oppe under loftet, og der skal de være lige til Jul, og skyder de små skud mod hinanden, så beholder man kæresten - går den højre plante ud, bliver man forladt - og gror de fra hinanden begge to, er der skilsmisse inden et år.

Bålet brændte ned, folk sivede stille hjemad.

Himlen var stadig lys, og huse og træer stod som sorte silhuetter.

Min båltale i dette Herrens år 2011 handlede altså om HEKSEN – om kvindens hekseegenskaber, som den såkaldt civiliserede verden har puttet ned i en kasse og lagt så grundigt låg på!

Men egenskaberne rører på sig ved midsommertide !

Sommerhilsener fra Agnethé Bjørn.





Har du hørt om os – Sydbank-holdet i Nr. Lyndelse?

Det er os, der står for kompetent rådgivning, holdbare løsninger og god smilende service.

Og du kan være sikker på, at hos os bliver du aldrig bare "et nummer i rækken".

Tværtimod! Vi lægger vægt på at lære dig og dine drømme og planer at kende, så vi kan medvirke til at gøre dem til virkelighed.

Kom ind og hils på, og hør, hvad vi kan gøre for lige præcis dig og din familie.

SYDBANK

Hvad kan vi gøre for dig

Kærvej 4 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 15 44 · sydbank.dk



Reception på Nyboe kro d. 3. august 2011

Trods en konkurserklæring midt i juli 2011 har kræfterne bag Nyboe Kro og Selskabslokale mod på at starte op igen. Det var store udgifter til bl.a. ombygning og etablering af kølerum, et af flere krav fra fødevarerstyrelsen, der var årsagen til at det ikke gik i første omgang, men ledelsen har stor tiltro til at kroen kan køre, da opbakningen fra lokale leverandører og kunder har været stor. Den "faste" kundekreds tæller faktisk kunder fra bl.a. midt Odense, Faaborg, Svendborg, så der er stor optimisme.

I forbindelse med genåbningen kunne man møde den nye daglige bestyrer, Peter Worsø, der de sidste 7 år har været restaurantchef på Egeskov Slot.

En lille overraskelse til de fremmødte gæster var dog nok serveringen af alkoholfri vin og øl, det kneb med samarbejdet med bevillingsnævnet, så de ringede pænt og gjorde opmærksom på den mang-

lende bevilling og at hvis der nu kom en forbi og tjekkede var det nok "smartest" at holde sig fra alkohol. Man må sige at de fremmødte tog det pænt og det gav os en mulighed for at smage noget vi ellers aldrig ville smage (jeg kan varmt anbefale den alkoholfrie hvidvin, den var rigtig god).

I flg. Stiftstidende var der ca. 120 gæster, jeg var selv en af de tidlige gæster så antallet tør jeg ikke stå inde

for, men der kom mange gratulanter i den lille time jeg var der og gavebordet var ved at blive fyldt med blomster, olielamper osv. Det ser ud til at Kroen stadig har kundernes opbakning.

Kroen fortsætter med Thomas til at styre køkkenet og gryderne, Andreas er stadig restaurantchef og Kent er fortsat i lære som tjener, det nye element er så Peter der mere overordnet skal holde i tøjlerne men som også vil være synlig i dagligdagen - en flink fyr for øvrigt.

Inge Højmark Frandsen





Fredag den 12. august fyldtes himlen over Søsted og Freltofte med balloner.

Det er en lidt underlig fornemmelse, pludselig at få øje på en ballonskipper, der med en kraftig hvæsen fra en xxxl-size gasbrænder lige akkurat lykkes med at få sit skrøbelige fartøj hævet over de store popler, der afgrænser gårdspladsen. Og ikke bare en, men en større flok, hvoraf nogle med samme vove-mod legede kispus med vore og naboernes træer, fulgte.

Forklaringen var, at der afholdtes DM i ballonflyvning, og ruten gik lige hen over vore hoveder. Et smukt og spektakulært syn med de mange balloner, der fulgtes med vinden hen over Søsted og omegn.

Peter Albrekt





Tekst og foto:
Anders Kjær

Jytte og Poul Verners have.

...ligger på Lumbyvej 46, og de hedder Jørgensen til efternavn. Jytte tager imod mig til den aftalte tid. Poul Verner må vi lige rundt på hele ejendommen for at finde. Han var nemlig ovre i maskinhallen for at afprøve mejetærskeren før den kommende høst Driften af de 75 hektar plus køkkenhaven fylder det meste i Pouls hverdag, så det er primært Jytte der står for rundvisningen i prydhaven.

Hun viser mig det nyetablerede rosenbed, hvor striben af *Ingrid Bergman* roser og georginer har fået meget gunstige vækstpladser. I drivhuset bliver vi enige om, at den dunkle, kølige og våde forsommer sikkert har været med til at forsinke tomaternes modning, men at sensommeren nok skal vise sig lun og god. Herne ved det store staudebed kan man tydeligt fornemme, at Jytte har formet og puslet her siden de overtog stedet i 1974. De mange stauder nyder godt af at Jytte omhyggeligt flytter rundt på dem med jævne mellemrum og af Pouls rundhåndede vandring med gødningsposen.

Staudebedet er delvist overskygget af et

kæmpe valnøddetræ, der efter sigende har over 100 år på bagen. Det leverer hvert år rigelige mængder af store, flotte valnødder. Faktisk leverer det så mange, at en hel del mus undergraver stauderne med deres vinterboliger og mæsker sig i nødderne, men både Poul og Jytte er enige om at "*De skal vel også have lov at være der...*". I en del af bedet har mange forskellige arter af Hosta fået lov at dominere, og Jytte fortæller henført om, hvor flotte hun synes de hvidblomstede Hosta'er er.

Havebassinet bærer præg af, at parrets 2 børnebørn ofte er på besøg, idet vandspejlet har fået lagt et gitter af armeringsjern hen over sig. Det forhindrer nu ikke de flotte Åkander og blå Iris'er i at stortrives, og det er dejligt at se lidt vand i haven. Rundvisningen i resten af haven bringer os hele tiden



Ingrid Bergman roserne er virkelig flotte. De er nylantede, og har allerede fået godt fat.



Stauvedet er tydeligvis et sted som Jytte nyder at passe og ommøblere på.

frem til små hyggelige hjørner, hvor forskellige vækster stortrives. Det er tydeligt, at dette er have, hvor der bliver lagt megen kærlighed og omhu. Men en ting går nu igen hele tiden, og det er bemærkningen om at *"de sidste strenge vintre har været hårde ved..."*.

Og der er ikke nogen tvivl om at de sidste



Havebassinet er sikkert for børnebørnene, og giver en dejlig rolig stemning i haven.

vintre *har* været strenge ved mange haveplanter, både i Jytte og Pouls have og i resten af Danmark. Men noget af det slemmeste ved vintrene er måske uventet for de fleste. Det er nemlig ikke kun de *lave* temperaturer, der er slemme, men også de *høje* temperaturer, hvis de kommer på er uheldigt tidspunkt. Og det gjorde de i sidste vinter. Der var nemlig en lang, streng frostperiode, der udtørrede

planterne. Og så kom der pludselig en uges tid med tøvejr i januar, hvorefter Kong Vinter igen lagde sin kolde hånd over os. I den korte, varme periode var der en del af havens buske og små træer, der troede at foråret var på vej, så de skruede ned for "frostsikringen". Men da frosten kom igen var de uforberedte, og tog derfor skade. I min egen have har figentræerne f.eks. været nødt til at starte næsten forfra igen nede fra roden.

Når jeg kommer i folks haver, er jeg altid nysgerrig på at høre om de har nogle gode tricks og fiduser til dyrkningen. I Pouls køkkenhave er det behandlingen af jordbærrene der falder i øjnene. De bliver nemlig slået med en le så snart de er færdige med levere bær. Grunden er, at netop på det tidspunkt begynder planterne at bruge al deres kraft på at lave udløbere. Så ved at klippe "solfangerne" af, forhindrer man en masse udløbere, og det bliver desuden nemmere at køre en tur med fræseren mellem rækkerne.

Tricket til at holde gulerødderne nogenlunde fri for orme, er at plante løg mellem rækkerne. Hindbærrene holder sig selv ormefrie ved at være en af de sentblomstrende sorter. Men Pouls største havetrick er nu nok at være særdeles rundhåndet med gødningspose, sjældent har jeg set *så* store kål- og squash-



Erhverv og Privat

64 74 22 40 - 40 82 92 40

Intet for småt - intet for stort

Vi dækker hele Fyn



Køkkenhaven bugner efter en våd forsommer og Pouls gødningspose. Her lå engang et bomhus på grænsen mellem Svendborg og Odense Amter.

planter. Og netop squash er der så mange af, at der er blevet sat et skilt med *squash til salg* ude ved vejen. Parret er nu godt klar over, at trafikken på deres lille afsnørede stump af Lumbyvej nok ikke længere danner grundlag for den helt store indtægt. Næ, så var det anderledes i gamle dage, hvor køkkenhaven var bebygget med et bom-hus, hvor der opkrævedes afgift for trafikken over grænsen mellem Svendborg og Odense Amter.

Inden vi runder rundturen i køkkenhaven af, kommer der en lidt uventet bister bemærkning fra den ellers så milde Jytte. Hun står med en Kortstråle-plantе i hånden, og siger, at det her er "Verdens værste ukrudt". Og det har hun måske ret i. Den er i hvert fald voldsomt irriterende i mange haver, idet den sætter millioner af frø, som ret hurtigt kan blive til halvstore planter, som skygger for afgrøderne og snupper gødningen.

Inspireret af at Jytte havde valgt sig en

ynglings-hade-ukrudt, benyttede jeg en kaffe-pause til at lave en rundspørge blandt alle mine havebrugsinteresserede kolleger om, hvad *de* betragter som "Verdens værste ukrudt". Resultatet blev at Skvalderkål vandt stort, men at Kortstråle kom ind på en flot andenplads, tæt forfulgt af Tidsler, Padderokker og Snerler.

Har du en ynglings-ukrudt eller en opfordring til, at jeg besøger en have, så skriv til andkjaer@hotmail.com.



Poul og Jytte Jørgensen er glade for at passe deres have.

www.nrsoeby-polstring.dk

Nr. Søby Auto/møbelpolstring

Medlem af Landslauget for Autosadelmagere og møbelpolstre

Bo Thuelund - Gartnervænget 8 - Nr. Søby - 5792 Årslev - 6590 2007 - 2343 6307

Nyboe Kro

SELSKABSLOKALE

65 90 26 22

**Ala carte restaurant torsdag til søndag -
også mulighed for take away.**

Kvalitet, god service, rimelig priser, samt hyggelig lokal stemning i lokalområdet.



**NR. SØBY
KØD EN GROS A/S**

HØJ KVALITET - HØJ SERVICE
UDFØRT AF FAGUDDANNET PERSONALE



NYMARKSGYDEN 5
NR. LYNDELSE, 5792 ÅRSLEV
TELEFON 65 90 11 25
TELEFAX 65 90 11 76
CVR-NR. 29 61 88 09
DANSKE BANK: 4692-9420100105
firma@nsk-engros.dk
www.nsk-engros.dk



Gerda den 1. januar 1947

Fra Hedvig Rasmussen, Salen i Nørre Lyndelse, har Fælledbladet modtaget følgende lille indlæg med stof til eftertanke.

Der var engang!

Eller historien om dengang der altid var plads til en mere i familierne.

Start på historien er det Herrens år 1935, altså alt sammen noget jeg har oplevet, og det i tider, hvor vort land ikke svømmede i mælk og honning, men hvor man accepterede, eller respekterede sine medmennesker, og deres mange behov.

Netop i 1935 startede karrieren med ferie-barn nummer et, en dejlig lille Flensborgpige på ca. fem år, Gerda hed hun, og hun gik i den danske skole i Flensborg.

Bekendtskabet varede til omkring 1952, mange oplevelser fra årene før, og under, anden verdenskrig, enhver der har oplevet den tid, vil uvægerlig drage sammenligninger med vore nys oplevede tilstande i vort naboland Norge.

Efterhånden kom Københavnerbørn, Odensebørn og igen Flensborgbørn.

Så startede anden verdenskrig, som satte en stopper for børn udefra, men de hjemlige børn kan også skrive historie. En Københavnerdreng fra ca. 1925, opvokset i Det Kongelige Vajsenhus, fandt et rigtigt hjem i Lumby, hvor han indfandt sig flere gange om året, han blev frihedskæmper under krigen, måtte flygte til Sverige, senere til England, hvor han blev udlært brigadesoldat. I 1947 vendte han tilbage i uniform og blå baret, skulle til Israel, og være med der.

Vi havde det dejligt sammen den sommer, og Svend Åge rejste, fulgt af mange gode ønsker for fremtiden fra mange i Lumby, og ønsker om gensyn..... Vi hørte så aldrig mere til Svend Åge Lodberg Nielsen, som han altid præsenterede sig. Måske er han død under opholdet i Israel.

Efter krigen blev Danmark hjemsoget af unge fra mange lande, blandt andet Polen, og igen Flensborg.



Svend Åge Lodberg Nielsen



Julen 1935. Året hvor Gerda startede sine ferier i Lumby, her sammen med sin familie. Under krigen mistede hun sine mandlige familiemedlemmer

Jersey var en lille underernæret polsk knægt, der havde boet alene i skoven og levet af naturens gaver, sin familie havde han mistet under frem og tilbagetog i vinterkrigen. Sprogligt klarede vi kontakten ved hjælp af en dejlig polsk dame, gift med en arbejder på Bramstrup.

Jersey var naturligt nok katolik, og hver søndag kørte min svigermor med til gudstjeneste i den katolske kirke, Sct. Albani kirke, i Odense.

Jersey gemte alle levninger i sin kommodeskuffe, i tilfælde af manglende mad næste dag.

Vores Flensborgdreng, efter krigen, havde vi forbindelse med i ca. tyve år, han kom som seksårig. Flere af hans familie blev

dræbt under krigen, faderen klarede sig, men måtte efter krigen trække sine børn ud af Den Danske Skole for at få arbejde i Tyskland, han blev banearbejder, altså statsansat.

En Odensepige var i mange år fast feriebarndom her, det var jo muligt at cykle hertil en lør-

NR. SØBY

VVS & Smedeværksted ApS

- **VVS**
- **Gas**
- **Oliefyrsservice**

65 90 12 15

v. Arne H. Holm · Aut. gas- & vandmester
Odensevej 47 · Biltelefon 20 41 33 15



Jersey ca. 1945

dag / søndag, og tage sine søskende med. Hun blev senere ansat som ung pige hos vores nabo.

Et af de sidste gratis ferie børn vi har haft var fra England, en slags udvekslingsstudent, en pige som boede ene med sin moder, og

som gerne ville være skolefrøken. Også Ann hørte vi fra flere år frem.

Efter alt dette begyndte vi at få betalende pensionærer, det blev det bare ikke ringere af. Ti kroner i døgnet kostede det for alt.

I flæng kan nævnes David fra Ghana, Anne Marie, Ivo, Narda og Pieter fra Holland, Else Marie fra Færøerne, flere forskellige tyskere på sommerbesøg.

Og så pludselig, mens jeg sidder og mindes, kommer Anne Marie cyklende fra en campingplads ved Fåborg. Der var gået 25 år siden sidst, og hun lignede nøjagtig den pige vi tog afsked med den gang. Det var en overraskelse, sit danske huskede hun rimelig godt. Hendes familie havde lang ferie, og var rejst til USA. Anne Marie, med sin korte ferie, tog da bilen og sin cykel, og kørte her til Danmark på besøg. Ja, hvad man i ungdommen nemmer, man i alderdommen ej glemmer.

Vi blev enige om, at Holland og Danmark stadig nogenlunde kører i spor sammen, men at der overalt findes en undergrundsbevægelse, som bliver svær at tackle.

Jeg er i besiddelse af et brev fra en ung jøde, der har boet her på gården, da det var en gård, han slutter sit brev sådan: " Med håb om, at den menneskelige forståelse vil sejre over de politiske fordomme, forbliver jeg med højagtelse Deres

Georg Kurtz "

Dette var et citat fra 16. November 1947.

Ja, det var lidt af alt det vi kan få lige ind af døren, hvis vi selv vil, synd for dem, der ikke har plads til en mere.

Her har vi mange flere beretninger fra de mange vi var heldige med, at stifte bekendtskab med.

Hedvig

Nyboe Kro & Selskabslokale
Freltoftevej 10
5792 Årslev
Ring og hør nærmere
på tlf. 65 90 26 22
eller se mere på
www.nyboeselskabslokale.dk

*Har du festen?
- så har vi løsningen!*

Så er det tid at samle æbler sammen igen. Få dem presset til dejlig æblesaft og få det på flaske.

Det hele sker hos Kurt og Nina Bager, Freltoftevej 8. den 2. oktober kl. 14. - 17



Lilly Knudsen 85 år.

Vi siger tillykke til Lilly Knudsen, der blev 85 år den 29. juli.

Lilly tilbragte barndommen i Søsted sammen med forældre, Petra og Peter Hansen, og søskende. I 1947 giftede Lilly sig med Johannes Knudsen, og flyttede ind på den store gamle slægtsgård, der ligger lige ved indkørslen til Mosevej.

Det blev til næsten fyre år i Freltofte, inden Lilly skiftede med sønnen Jørgen i 1985. Hun var i mellemtiden blevet enke, og det blev for meget at passe alene, alt skulle helst være i skønneste orden, både ude og inde.

I dag bor Lilly på Carl Nielsensvej i Nørre Lyndelse, og dagen blev fejret med familie, naboer og gode venner hos Hedvig i Salen.

Else-Marie



Murermestre Brdr. Knudsen Årslev ApS



Stationsvej 169
5792 Årslev
Tlf. 6599 1122



I sidste nummer af Fælledbladet efterlyste vi opskrifter fra læserne. Selv om ens gamle velprøvede opskrifter altid er gode, at have ved hånden, er det spændende nok, at se hvad andre har på menuen.

Desværre er der ikke dukket noget op i redaktionens mailboks, jeg har derfor været i egne gemmer, og fundet en opskrift på Sønderjyske "Pumpernikkel".

I min barndom i halvtresserne havde husholdningsforeningen på et tidspunkt en udflugt til Munke Mølle i Odense. Både min mor og min farmor skulle med, og da fædre ikke passede børn den gang, fik jeg naturligvis oplevelsen med.

Jeg husker svagt at vi sad på bænkerader, medens damer i hvide kitler, viste hvordan man brugte forskellige køkkenmaskiner.

Nu var det ikke mange almindelige danske husmødre forundt at eje en Kenwood køkkenmaskine, men opskrifterne, der blev udelt, var nye og spændende, og en pose Gluten Flour samt en lille gul dejskraber kunne ligeledes hjembringes til afprøvning på den hjemlige voksdug.

Opskrift på Sønderjysk Pumpernikkel:

500 g Gluten
250 g sukker
125 g smør eller margarine
3 æg
2 tskf. Bagepulver, 8 g
50 g hakkede mandler eller nødder
150 g rosiner

Alle ingredienserne æltes godt sammen til

en ensartet dej. Fedtstoffet skal ikke blødgøres, men have sin normale konsistens.

Dejen deles i 6 lige store stykker, som rulles ud i ca. 30 cm. lange pølser, der sættes på en smurt plade.

Bages på ovnens midterste rille ved 220° (middel varme) i ca. 12 minutter, middel varme, i ca. 12 minutter. Ovnens skal have den rette temperatur fra starten.

Før stængerne er kolde, skæres de ud i ca. 20 stk. (1 cm. brede), der lægges på siden og ristes i ovnen, til de er lysebrune, ca. 10 minutter ved 220 grader (middel varme).

Der bliver ca. 120 stk. af denne portion.

De er vældig gode til en kop kaffe, men bestemt heller ikke at foragte til et lille glas hvidvin eller lignende.

Else-Marie.



Munke Mølle i Odense, som lå ved enden af H.C. Andersens barndomsgade

I det tidlige forår modtog Fælledbladet en mail fra Jens Ove Nielsen, København. Den lød som følger:

Kære Else-Marie

Jeg har gennem flere år været medlem af Fælleden og flittig læser af Fælled Bladet. Baggrunden er at Jeg og min mor stammer fra byen.

Der er måske nogen der vil læse om min mors barndom og ungdom i Freltofte.

Min mor en ægte fynbo pige er nu 97 år, hun er født 1913 i Freltofte på Freltoftevej 18. Datter af Kisten og Rasmus slagter. Hun voksede op med søster Ellen og bror Mourits Jørgensen, som blev far til Keld Moseholm, Mogens Moseholm Erik Moseholm og Kirsten Ebeling.

Jeg vedlægger Esthers livshistorie fra barndom til nu, samt et billede af Esther på besøg hos skolekammerat Erna Pedersen, Mosevej 13 i Freltofte født i Møllegården.

Jeg har flere billeder fra byen og familien som jeg kan sende til dig.

Jeg håber at du kan bruge historien eller noget af den til bladet.

Når jeg siger at hun er en ægte Fynbo pige, så er det fordi at hun stadig taler varmt om Fyn og holder stadig kontakt med sin familie på Fyn.

Med venlig hilsen

Jens Ove Nielsen



Tekst:
Jens Ove Nielsen

Alle Foto:
Privateje

En rigtig Fynbopige



1941 Jens Peter Jensen med Jens Ove Bagerst Sofie Jensen, Posten, Kirsten Jørgensen Midten Esther, Karen Kontrol, Rasmus slagter Forrest Keld, Jørgen

Esther blev født den 6. august 1913 i Freltofte på Fyn, Freltoftevej 18 og gik i skole i Freltofte skole hos lærer Pedersen. De var tre søskende, Mourits og Ellen, samt to børn døde som små 4-5 mdr. gl. det var Hans Albert og Esther.

Hendes far Rasmus Jørgensen var slagter. Han slagtede både hjemme og ude på gårde, endvidere kørte han på torvet i Odense og handlede med kød. Fredag aften var der salg af kød fra slagtehuset. Der var mest arbejde om vinteren så om sommeren kørte han som afløser mælk til mejeriet i Nørre Lyndelse. Rasmus var født i Freltofte som uægte barn



Alexandersen, Freltoftevej 20 Emil var havnearbejder i København De flyttede til Hvidovre i et lille hus med have De fik ingen børn



Esther og Henrik Nielsen 1938

og opvoksede hos sin moster Albertine Kirstine Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Hans Madsen på "Rønnegård" Freltoftevej 30. Rasmus slagters far var Poul Jørgensen fra Freltoftevej 43 søn af Gårdmand Jørgen Larsen. Hans mor var fra Freltoftevej 41, Datter af Gårdmand Rasmus Madsen, hun flyttede til Lunde hvor hun døde tidligt.

Rasmus slagter var en meget stille mand, men han blev medstifter og formand for brugsen i Freltofte, den delte ellers byen op,



**Smedemester
Ulrik Andersen**

20 22 70 66
Privat: 65 94 00 66

www.centrumvvs.dk

dem der handlede i brugsen og dem der handlede hos købmanden.

Esthers mor var Kirsten Kirstine Jensen var gårdmandsdatter, født i Lumby. Hun var en meget livsglad og selskabelig dame. Hun kaldes Késten slagters og var søster til sognerådsformand og gårdejer Jens Peter Jensen og dennes søster Sofie, som holdt hus for sin bror på gården. Det var meget almindeligt dengang.

Rasmus fik jorden i bryllupsgave 1902 af Hans Madsen, og for medgiften fra Kirsten



Anny Knudsen, Jens Ove Nielsen og Keld Moseholm i Freltofte 1941

byggede de gården i Freltofte. Jorden var det sted hvor Rønnegård oprindelig lå i byen, i 1830 efter en brand flyttede man gården ud af byen til Freltoftevej 30.

Esther gik til gymnastik i Nr. Lyndelse fra hun var 5 år.

Hun blev konfirmeret 1927 i Nørre Lyndelse Kirke. Samme vinter kom hun op på



Freltofte Brugs



Ellen og Esther med hunden Freja i Freltofte ca 1923 Huset som Rasmus og Kirsten byggede 1902-3

Freltofte Mølle og blev pige i huset. . Mølleren hed Christian Christiansen, og hans kone Kirstine, de havde to børn Datteren Marta og sønnen Niels Christian som blev bankmand og kom til København. Esther og hans familie blev venner resten af hans liv.

Så kom Esther 1½ år i huset på Rønninge Lundsgård hos Jørgen og Kristine Lundsgård.

Derefter kom hun ½ år til Dømmestrup hos Karen og Anders Djurså, som var hendes mors kusine.

Efter 3 mdr. på Vallekilde Højskole på Sjælland kom hun 2 år i huset i København hos Ingeniør Ejner Foss.(F.L. Smidth) På Amalievej 3 på Frederiksberg. Konen var datter af FL: Smidth.(Cement giganten i Danmark)

Ved sin broder Mourits og Anne Maries Bryllup kom hun tilbage til Fyn. Der kom hun ½ år i viktualiebutik i Vindegade Odense, hos Lars og Kristen, der kom fra Freltofte. Så ½ år som stuepige i Gerthasminde i Odense. Kvarteret var præget af små og store huse, bygget fra 1912-35 af arkitekt Anton Rosen, der havde kærlighed for bindingsværk og natursten, Hans hovedværk var Palace Hotel på Rådhuspladsen i København. Hele området var be-

boet af skuespillere og kunstnere, samt andre berømte personer.

Esther blev forlovet og gravid med Mejerist Henrik Haubro Nielsen fra Svend-



Kirsten, Rasmus, Keld Moseholm, Ellen, Esther med Jens, Henrik og Annemarie Moseholm Jørgensen, Freltofte 1939






John Nielsen VVS
Autoriseret GVS-mester/tekniker

Se mere på
www.johnsvvs.dk

Alt i VVS udføres
 Ring og få et godt tilbud.

Spanget 5, Nr. Lyndelse Tlf. **65 90 14 76 – 26 14 14 76**



Henrik, Jens og Esther i Freltofte 1939
 borg. Han arbejdede på Pederstrup Mejeri. De blev gift 1937.

De fik en dødfødt dreng.

Den 22 januar 1939 fik de Jens Ove Haubro Nielsen.

De flyttede ind på gården hos Jens Peter Jensen i Lumby, der var Esthers onkel (morbroder). Det var den dag i januar der var Kørmesgilde i Lumby.

Om sommeren 1939 flyttede de til København. Henrik havde fået arbejde på Peter Jensens ostelager i sydhavnen, der var hovedafdeling for det ostelager som Henriks far var bestyrer for i Svendborg.

De fik først en lejlighed

på Beethovensvej 12 st.tv. København SV. I 1941 flyttede de til en bedre lejlighed på Ellebjergvej 24 .2 tv ligeledes København SV.

Her fik de pigen Ingemargrethe Nielsen den 25.10.1941

Under krigen 1940-1945 var der tit luftalarm, så alle beboerne i ejendommen skulle ned i beskyttelsesrummet i kælderen. Den dag de sprang Vægtfabrikken i luften på Stubmøllevej, knaldede der mange ruder i ejendommen. Vægtfabrikken arbejdede for Tyskerne.

Da ejendommen på Ellebjergvej ligger tæt



Pederstrup Mejeri 1938 Henrik nr 2 i døren fra venstre.

op af Jernbanen, kunne man se de mange tog med Tyske soldater og materiel køre forbi. I slutningen af krigen kom der mange flygtninge til Danmark fra Tyskland, de var meget syge og mange døde. De blev begravet på Vestre kirkegård over for bagsiden af huset,



Esther på Vallekilde Højskole 1933



Esther og Erna

så man kunne se de mange begravelser. Da krigen sluttede var alle på gaden og festede, nogen tog ind til centrum i byen for at fejre det. I dagene efter kom frihedskæmperne og hentede dem der havde arbejdet sammen med Tyskerne. Dem var der også nogen af i Ejendommen.

Mange af de tyske soldater der skulle hjem efter krigen måtte gå, de kom i lange rækker gående på Ellebjergvej.

Esther og Henrik havde mange venner og en stor bekendtskabskreds, Først familien, det var faster Karen og onkel Børge, de var flyttet til København fra Svendborg året før, først til Kastrup og senere til Frederiksborgvej 184. NV

De havde Niels, Peder og Susse. Dem besøgte vi meget. Senere flyttede de til Odense, da Børge der var vagtmand i D.F.V.S fik en

bedre stilling i Odense afdelingen og stillet et hus til rådighed til en billig husleje på Skalbjergrvej. Niels der var i lære flyttede ind hos Esther den sidste del af læretiden.

Derefter blev han soldat i Høvelte, så han kom meget hos os i den tid.

Så var der Niels Chr. Kristiansen og Musse på Blegdamsvej. Niels var søn fra Møllen i Freltofte, der hvor Esther havde tjent. De havde tre børn ,Ingelise, John og Lone.

Dem vi kom mest sammen med var Else og Karl Hansen, han var politibetjent og kom fra en lille gård i Søsted på Fyn, over for gartneriet, så det var en ungdomsbekendt. Under sin uddannelse var han i tjeneste i Hundested, der traf han Else som han blev gift med, hun var datter af en stor fiskerfamilie i Hundested.



Albert og Esther i sommerhuset i Kregme

**GLARMESTER
TIM DEGN**

**DØGNSERVICE
20 72 13 99**

Freltoftevej 40,
Freltofte

Alt glarmesterarbejde og
forsikringsskader udføres

**Malermester
Ole Lundgren**

**Tlf. 65 90 19 16
Mobil 28 14 50 90**

Mosevej 18, Freltofte

Mange års erfaring
indenfor faget



Esther og Alberts sølvbryllup 07.sep.1993

De flyttede til Sydhavnen i 1942 på Sjælør Boulevard øverst oppe over for Karensminde. Året efter fik de en større lejlighed i Peder Sabrosgade 28 st.th ligeledes i Sydhavnen. I 1944 blev Karl taget af Tyskerne, sam-

TØMRERMESTER

**René
Munck** ApS

Jasminvænget 1 · 5792 Årslev
Tlf. 6590 2209 · Mobil 2022 7209

byg
garanti
www.trasoren.dk

men med Politiet, under en falsk luftalarm og uden varsel blev Københavns Politigård stormet. Betjentene blev samlet i politigårdens ovale gård og kørt til Langelinie, og lodset ned i lastrummet på skibet "Stella Polares" og sejlet til Lübeck i Tyskland, her blev de med godstog kørt til Neuengamme. På den 24 timers lange togtur, døde to politifolk. Efter nogle dages ventetid i denne lejr blev de fragtet videre til Buchenwald, en fangelejr med 85.000 fanger, af dem var der omkring 2000 danske betjente. Else og Esther sendte pakker ned til ham og forsøgte gennem Tyskerne at få breve og oplysninger. Karl overlevede koncentrationslejren lige som de fleste danske politifolk. Da krigen sluttede blev han kørt hjem med De Hvide Busser til Danmark, han var meget tynd og syg. Senere kom han til politihunde afdelingen på Artillerivej. Han havde forskellige flotte hunde. De fik ingen børn selv, men efter at de flyttede til Nykøbing Sjælland hvor Karl blev ansat på politistationen, der adopterede de en dreng der hed Ib.

Sigrid Pedersen var en barndomsveninde fra Freltofte, hun var datter af skolelæreren. Hun boede i Classensgade på Østerbro, hun blev gudmor til søster Inge. Hun var syerske og blev aldrig gift.

De kom også en del sammen med naboerne og Henriks arbejdskolleger, det var Hans Røshmann og Karen samt George og Marie Frandsen.

Efter nogle år hjemme hvor Esther passede børnene blev hun skilt fra Henrik 1953. Han giftede sig med Poula fra Færøerne, og flyttede til Amager.

Derefter fik Esther arbejde på fabrikker i Sydhavnen. Det var Lakridsfabrikken sammen med Else (Else og Karl), ostefabrikken Milko, AMBI en støvsugerfabrik i Rymsgade, NESA på Ellebjergvej, ind i mellem havde hun hjemmearbejde med at lave æsker til Milko.

Disse steder mødte Esther en del arbejdskolleger bl.a. Asta Sikker fra Jugoslavien, Ebba som var gift med Åge.

Naboerne i Ejendommen var Gisse og Gerhardt, Karen og Karlo Dinesen.

I opgangen nr. 24 på Ellebjergvej boede i stuen : tv, to blinde det var Ebba og Christian Karasevit, th, postbudet Evald Nielsen. På første sal var tv, Familien Rask, som kom fra Fyn, Max var bager og havde haft en butik . Th. Martin og Tove Nielsen, han var skraldemand, først med hestevogn, senere med lastvogn. På anden sal ved siden af Ester var der først Sporvognsmand Carlsen, senere kom Karen og Karlo Dinesen, han var gørtler..De havde en datter Lizzie.

Ved hjælp af støtte fra Onkel Jens fra Fyn, som hun altid havde nær kontakt til, fik Esther en uddannelse i skønhedspleje og arbejdede på en klinik på Vesterbrogade 41, København V. (Erna Strandsgårds Institut)

Her var hun førstedame i mange år, senere overtog hun forretningen, som hun solgte da hun var over 70 år.

Esther blev gift med Albert den 7.9.1968 som hun mødte på et sommerjob som opvasker i Københavns Hovedbanegård. I 1993 havde de sølvbryllup. Dette blev fejret med musik og morgenkaffe på Ellebjergvej, og en stor fest med Jyder og Fynboer samt familien på Gadesvinget i Greve.

De fik en have i Blistrup med en campingvogn og senere fik de et dejligt sommerhus i Kregme, Musvitvej 28 med udsigt til Arresø. Her var børnebørnene Pia og Kit glade for at komme i ferien.

Haven er altid meget flot. I 2003 hvor de var 89 og 87 år passede de stadig sommerhuset med flid.

Den 6. august 2003 blev Esther 90 år. Det blev fejret en varm solskins dag først på Ølsted Kro med familien fra Fyn og Jylland samt børn, børnebørn og oldebarnet Oliver. Bag efter var der kaffe i haven på Musvitvej 28 Kregme, der var naboerne og venner fra sommerlandet med.

Efter festen tog de til Fyn hvor de boede på Svendborg vandrehjem som fødselsdagsgave fra Børn.

Albert der var selvstændig bundtmager til han var næsten 90 år, har flere gange været formand for sommerhus foreningen i Kregme.

Samt bestyrelsesmedlem i Andelsejen-

dommen på Ellebjergvej.

Alberts 90 års fødselsdag blev fejret i Greve med familien .I 2004 solgte de sommerhuset til Jens Ove Nielsen, men kunne stadig bruge det som de lystede.

Den 27 juni 2006 døde Albert 90 år gammel. Esther blev meget hurtigt dårligere, mest over ensomheden og bad om at komme på plejehjem.

Den 1. august 2007 kom hun på Absalons hus, Absalonsgade 35.4sal lejlighed 414 København V. Hun fik en dejlig 2værelses lejlighed med udsigt og alle sine ting som hun ønskede med sig.

I dag er hun over 97 år og stadig med en meget stor interesse for sin familie på Fyn.



Esthers 90års dag 2003



Svend Johnsen bliver 70 år

Svend Johnsen kom til verden på vor store østlige nabø den 2. oktober 1941. Det er altså ved at være 70 år siden. I tiden frem til 1999, hvor han flyttede til Fyn, må der jo være sket en del. Men det meste må vi af pladshensyn lade ligge. Dog skal nævnes, at den unge Svend både røg, drak og lyttede til jazz på tidens hotte steder i København, fx Aporta og Montmartre. Undervejs fik han tid til at erhverve sig både dannelse og uddannelse (det sidste både som civilingeniør og som civiløkonom). Det første kuld unger fik han også sat i verden og i vej – en søn på Færøerne og en datter i København. Adskillige børnebørn er det blevet til.

Uanset hvilke jobs Svend har påtaget sig, har han altid viet en stor del af sin tid dertil. Han har været ansat ved forskellige, større virk-

somheder, bl.a. hos SAS. Derudover har han haft gang i sin egen virksomhed: *Johnsen Consult*, med speciale i logistik og effektivisering. Det meget arbejde gjorde, at Svend ikke fik set helt så meget til sine børn, som han måske kunne have haft lyst til. Derfor var det også med velberådet hu, at han droslede ned rent arbejdsmæssigt, da han i 1992 igen skulle til at være far. Datteren Emilie, som han har med Anne B. Larsen (der nu ikke længere er gift med Svend), er en smule yngre end sin ældste nevø.

Måske var det alligevel for svært at sætte arbejdet på standby. I hvert fald flyttede den lille familie fra Brunemark ved Humlebæk til det idylliske Freltofte Mose i 1999. Her skulle Svend så for alvor trække sig fra arbejdsmarkedet.

Nå, det gik jo ikke helt stille af, da familien kom til Fyn. De flyttede nemlig hertil den 7. december 1999,

fire dage efter den voldsomme orkan. Samme orkan satte sine spor, også på det nyindkøbte 'landsted', Mosevej 17. Trods den dramatiske start kom Svend og familien godt med i byens liv straks fra starten. Faktisk var han sammen med en kreds af byens borgere med til at byde det nye årtusinde velkommen til Freltofte. Emilie begyndte i 1. klasse på Nr. Lyndelse Friskole, hvilket også var med til at give familien adgang til forskellige netværk. Som de fleste nok har bemærket, er Svend Johnsen ikke sådan at komme udenom. Han kom hurtigt til at fylde en del i det lokale billede. Og det på flere måder. Rent fysisk fx fordi han viste sig i løbetøj rundt på vejene i Årslev kommunes vestlige del. Efterhånden som alderen har sneget sig ind på ham, løber han nok hverken så langt eller så ofte mere – dog stadig mere end de fleste. Også ved spillebordene er han en flittig gæst. Det drejer sig ikke om hasardspil, men om det noble kortspil bridge – kontraktbridge, naturligvis.

Kortene skal helst røres mindst en gag om ugen.

Han involverede sig i lokalpolitik og har siddet i byrådet for Det konservative Folkeparti. Man kan stadig se ham give sine tidligere lokalpolitiske kolleger og andre gode råd i de lokale aviser. Selv om man ikke er af samme politiske overbevisning som Svend, er de fleste af rådene som nævnt gode, idet de oftest forholder sig til konkrete problemstillinger med et åbent blik for praktiske løsninger.

Da vi i år 2000 for alvor satte gang i det, der dengang hed Freltofte Fælled (nu blot Fælled), var Svend med i arbejdet lige fra begyndelsen. Faktisk er han den, der har siddet flest perioder i bestyrelsen, og han sidder der såmænd også nu. Efterhånden har han haft de fleste betydende poster: formand, kasserer og sekretær.

Det med at trække sig helt tilbage er ikke rigtig blevet til noget. Og da Svend trak sig fra lokalpolitikken, skulle kræfterne bruges andre steder. For tiden arbejder han bl.a. med gratis rådgivning til firmaer i nød. Særligt giver han råd om afsætning og effektivisering.

Vi er mange her i lokalområdet, der har stor glæde af Svend Johnsen store engagement, og en del der også har glæde af hans venskab. Derfor er der grund til at lykønske ham med de 70 år, samt at ønske for os alle at årene må blive mange flere.

HTB





Tidligt løvfald i Søsted

Bedst som vi sad ved eftermiddagskaffen hører en kraftig lyd, som af et træ der falder. Mikkel, vores yngste barnebarn, kommer løbende ind og annoncerer, at der er et træ der er væltet.

Og der var ganske vist. En stor gren fra et asketræ havde valgt at lægge sig ned samtidig med at Claus Østergaard, Søstedvej 4, kom kørende forbi. Skaderne begrænsede sig heldigvis til bilen.

Peter Albrekt

Aksel Jensens Tagdækning

Grønmoosevej 14, Nr. Søby
5792 Årslev Tlf.. 65 90 18 85



Tagpapdækning
Efterisolering
Tageftersyn og tilbud
uden forbindende



Rejsegilde.

I Fælledblad nr. 4, 2010 havde vi en lille artikel om Sanne og Kim og Vilhelm på Søstedvej 10, de havde i det tidlige forår købt ejendommen af Ketty og Aksel Larsen, og havde store forventninger til stedet, hvor det ældre par, havde boet i over halvtreds år.

Desværre viste det sig, at



der var fugtproblemer, og parret blev rådet til, at rive ned og bygge nyt, og efter nogen overvejelse, især Sanne syntes det var vanskeligt, at sige farvel til drømmen om det gamle hus, hvor minderne sad i hver en mursten, besluttede de, at følge rådet, og opføre et nyt hus på stedet.

Da vi i sensommeren besøgte det unge par, havde de købt to pavilloner, som snedigt var blevet bygget sammen til et helt lille hjem, her sad de lunt og godt, med udsigt til det gamle hus, medens planerne blev lagt for nybyggeriet. To år, sagde de, så flytter vi ind.

Nu ligger stedet jo lidt fra alfarvej, og vi kan ikke lige kaste et blik på byggeriet undervejs til Brugsen, men pludselig ligger der en seddel i vores postkasse. Rejsegilde, står der, kom og nyd synet af første etape sammen med os, og det gjorde vi så.

Else-Marie.



Grundlovsdag og 10 års jubilæum

**Nr. Lyndelse El A/S
Benny Rasmussen**

40 17 45 45

Lumbyvej 56, Lumby

Freltofte Fælled fødes

Freltofte Fælled så dagens lys i foråret 2001 på en stiftende generalforsamling, der fandt sted på Nr. Lyndelse Friskole. De første år blev medlemmerne kun rekrutteret fra Freltofte, og vi var på intet tidspunkt mere end 30 husstande i medlemskredsen.

Senere blev foreningen omdannet til en landsbyforening omfattende Lumby, Søsted og Freltofte og samtidigt blev navnet ændret til - Fælleden. På initiativ af og i starten redigeret af Karsten Lindhardt var Fælled Bladet forvandlet fra et lille uprøvet blad på fire sider til en flot 32 siders publikation i fire farver med spændende lokalhistoriske artikler og fyldige portrætter af nuværende og tidligere beboere i området.

Primært på grund af medlemsbladet steg medlemstallet hurtigt og i dag har vi ca. 200 husstande som medlemmer, hvoraf ca. 50 er tidligere beboere, der er spredt over det gan-



ske land men med det til fælles, at de ønsker at blive holdt ajour med, hvad der sker i vort område.

Fælledens 10 års jubilæum fejres

Jubilæet blev fejret på Grundlovsdag d. 5. juni på en dejlig sommerdag, hvor programmet startede med en petanque turnering som ubeskedent blev vundet af formand Hans assisteret af brormand Ole. Holdet vil få sine navne indgraveret i en sparebøsse af tin, som i fremtiden vil blive smykket med navnene på senere års vindere.

Efter de fysiske aktiviteter blev grillen tændt og Fælleden var vært ved en servering af pølser, brød og en lækker salat og det hele skyllet ned med sodavand, øl, hvide og røde vine og alt sammen af favoritmærket: **ad libitum**.

Svend Johnsen



Børnedyrskue

**Så er det tid til Børnedyrskue,
og alle kan deltage.
Tag dit ynglingskæledyr med på
Fælleden i
Freltofte søndag den
11.09.2011 kl. 14.00 til 17.00.**

Dommeren vil kigge på jeres dyr og lytte til jeres viden om
kæledyret.

Der vil være en lille præmie til alle deltagende børn.
Derudover kan der købes kaffe, kage og sodavand.

Tilmelding for deltagende børn skal ske hurtigst muligt og
senest den 09.09.2011

til

**Sanne Rasmussen, Søstedvej 10, 5792 Årslev,
Tlf. 2625 1981**

Fælleden ligger på Freltoftevej 43, Freltofte, 5792 Årslev

